

TJECK

magazine

METALLICA

SPACE MODE

SEXFANTASIER

AUSTIN POWERS

STOR KONKURRENCE

med Pet Shop Boys i New York

DANMARKS FREMTID

hvem betaler?

KIM BODNIA

hvad er meningen!



MARLBOR

“ Jeg blotter mig hele tiden.
At se mig på film er som
at kigge gennem et nøglehul
dybt ind i mine følelser.

ia n Bod

om Bodnia

Det har på godt og ondt været Kim Bodniás sommer. Han er efter en længere pause tilbage i biograferne med hele to nye film. Nicolas Winding Refns BLEEDER og Lasse Spang Olsens I KINA SPISER DE HUNDE.

Anmødeiserne har været forrygende, men medaljen fik en bagside, da Ekstra Bladet ryddede forsiden og skreg ud: Kim Bodnia brudt sammen! Endnu engang blev der sat turbo på den evige strøm af rygter om 90'ernes største danske filmhelt.

Da Kim Bodnia endelig tog bladet fra munden, spurgte han, hvad fanden er meningen? TJECK mødte Bodnia og spurgte om det samme.

Det blev til en snak om de dybe dyk ned i rollerne, om behovet for at holde pauser, om rygter, sladder og løgn - og om medet med det store forbillede, skuespilleren Ole Ernst.

af Thomas Møller foto Lars Brumster

Jeg spørger lidt bredt, hvis du ikke har noget imod det?

- Nej, nej. Du skyder bare las fra høften!
- Hvorfor står du overhovedet op til det her interview?
- Ja, hvorfor ikke?
- Fordi jeg har indtryk af, at du ikke har ret meget lyst til at snakke med pressemøn.
- Nej, det er visse dele af pressemøn, som jeg ikke har lyst til at tale med.
- Hvad er der egentlig et meget privat menneske?
- Det er alle slænder-blænderne. Og løgn-blænderne. Dem bryder jeg mig ikke om.
- Men du er også et meget privat menneske...
- Ja, men jeg tror, at alle mennesker er private. Jeg har i hvert fall - der hvor jeg bor - brug for at få mynter, at få nye idéer, at kunne slappe af. Så på den måde har du ret i, at jeg ønsker at være en privat person.

Denne artikels forfatter løb første gang ind i Kim Bodnia for godt tre år siden. Det var i sommeren 1996. En seghed august-eftermiddag på Biografi Bogart i Århus, hvor der var indlædt til pressemøde i anledning af den forestilende premiere på "Pusher". Bodnia var alt andet end meddelsom. Under det fælles pressemøde var det sort set umuligt at vride et ord ud af ham, og efterfølgende kunne man iagttagte, hvordan den ene og så den anden ihærdige repræsentant for den ydre pressemøde svæde træn over meget oftmættige solo-interviews. Så undertrængede droppede stjernen og koncentrerede sig i stedet om filmens instruktør. Det behagede tydeligvis Bodnia, som - da seancen var slut - nøjedes med at vinke farvel til den ene representant for pressemøn, som havde forbigit ham.

Tre år senere har Kim Bodnia indvillet i at stille op til et interview med TJECK. Optagningen lyder ellers ikke alt for lovende: Du må ikke spørge om "Bleeder"! Du må ikke spørge til pressens ontnale af Kim Bodnia, der i øvrigt er vildt overredvet! Du må ikke spørge til konflikten mellem Kim og "Bleeder"s instruktør Nicolas Winding Refn! Du skal koncentrere interviewet omkring "I Kina spiser de hunde", og instruktøren Lasse Spang Olsen skal sidde borten af Kim! Det er præmisserne. Klart og præcist formuleret over telefonen af en venlig, men bestemt PR-medarbejder et par dage før det aktuelle møde.

Lasse Spang Olsen ser vi ikke meget til, da dagen endelig optrækker. Et venligt håndtryk og et "hej" - og så er han væk igen. TJECKs fotograf kunne således betrete, at han havde fordrivet vennerinden sammen med Lasse Spang, der havde underholdt med anekdoter om, hvordan man sprænger bilen i kullen på film, og hvordan man - næsten - drukner en pavansk vandskrik Kim Bodnia.

Så det er Bodnia solo. Megat solo. For Kim Bodnia er i det smokkesalgige hjemme. Han etablerer bogstaveligt tagt 40 minutters non-stop ejenkontakt med TJECKs udsendte, lyfter interessenret til spørgsmålene og sværer beredvilligt om, hvem alle bortset fra er.

- Lasse Spang Olsen udtalte for nylig til Poliken, at han ville have dig med i "I Kina spiser de hunde", for du er Danmarks største skuespiller.
- Det var sgu da godt af ham. Bodnia griner.
- Men er du enig i Lasse Spang Olsens vurdering?
- Jeg mæler sgu ikke tingene op i, hvad der er

størst, og hvad der er mindst. Det har jeg aldrig gjort. Jo, jeg gjorde det, dengang jeg var sportemand. Der håndleder det jo om at komme først. Det håndler om at vinde. Men det er meget anderledes, når man arbejder kreativt. Så skal vi helst spille på samme hold alle sammen. Jeg kører med den teori, at hvis dine modspillere ikke er gode, så bliver du aldrig selv god! Derfor håndler det om at gøre alle de kolleger, som du arbejder sammen med, gode. Jeg ser det hele som et stort samarbejde.

- Hvad er din styrke som skuespiller?

- Jeg tror, at min styrke ligger i koncentrationsevnen. Og en indlevelsesevne. Og evnen til at fokuseres. Even til ikke at leve for meget på én dag. Altid placere energien i de få minutter jeg har sammen med kammeraten.

Fra sport til skuespil

Kim Bodnia er udannet fra Statens Teaterskole i 1991, og han debuterede samme år på Jomfru Ane Teatret i Aalborg. Det store gennembrud på scenen fik han i årene 1992-95 på Dr. Danse, blandt andet som Don Juan i Nikolaj Cederholms "Jugen" og som Patrick Bateman i "American Psycho". Han blev landskendt i sin filmdebut som den græsningende kammerat i Ole Bornedals "Nattevægten", og opnåede siden næsten kult-status som gangsteren Frank i Nicolas Winding Refns "Pusher". Bodnia modtog adskillige priser og nomineringer for de to filmroller.

Inden Kim Bodnia kastede sig over skuespillet, var han en frimragende sportsmand. Både i 100 meter løb og i længdespring var han et så stort talent, at han fik tilknyttet udenlandske trænere. De læste ►



hun, at går ind i sig selv, at finde ro, at finde balance, at finde sine egne energier. De læste ham at eksplodere i én kompetentlig udfaldning. Præcis og i nuet. Den bare tog han med sig på sin videre færd til skuespillet.

De eksplosioner, som det kræver at leve en 100 meter eller springe et langdespring, fener Kim Bodnia i dag af på biografernes hvide tæppe. Han er forunderligt, når han brander helt igennem og skræmmer dybt dybt ned i salens mørke. Men er dansk films desperado nummer et. Med kort hår og masser af indre demoner. Men farst og fremmest med nærvær. Masser af nærvær og troværdighed.

- Hvorfor følede du dig så afspøglet?

- Nogle gange er det jo sådan, at jeg følerende ikke ved, hvad det er, jeg laver. Jeg lever rigtig helt ind i rollen. Jeg bruger hele natssen på at planlægge, hvordan jeg vil spille morgendagens scene. Når jeg møder næste dag, står de alle sammen og forklarer, hvordan det skal være, men jeg forsøger bare at holde fast i, hvad jeg planlægde i løbet af natten. Når de så siger vær哉, bryder jeg alle regler og spiller scenen fuldstændig efter mit eget hoved. Og i det øjeblik glæmmer jeg simpelthen alt. Knalder af og faaer. Det er en total udfaldning. Og så er det sluttabet. Jeg går ud af rummet og tanker, hvad fanden var det egentlig, der skete! De står alle og kigger lidt underligt efter mig. Kameramanden har forsøgt at følge med, så godt han kunne. Og så siger de tak.

- Men så kommer dit spil også helt nede fra din aller dybere lugt?

- Fuldstændig. Jeg går ud af rummet, og jeg kan ikke løve den scene igen. Det er et take, og så er det videre.

90'ernes store navn

Kim Bodnia er et af de mest markante ansigter i den optur, som dansk film har oplevet i 90'erne. Med

hans navn på plakaten bliver der solgt biografbilletter i stor stil, og dermed har dansk film benyttet sig et godt skridt i retning af amerikanske titlister.

Men det underlige ved filmstjernen Kim Bodnia er, at han kun sjældent træder ind i rampefyret. Han optræder aldrig i ugebladene. Han medvirker konsekvent ikke i quizzaer og talk-shows på tv. Han stiller spændt op til interviews. Og i det hele taget er der lange pauser mellem, han overhovedet er aktuel med noget som helst - en ny film eller et nyt teaterstykke. Alligevel er Bodnia den hotteste.

- Hvorfor er du det største nov i det her årti? Hvad er det, du nævner?

- Jeg rammer mig selv, tror jeg. Jeg arbejder med mig selv, og så kommer der et eller andet ud, og folk kan fandene se og mærke det. Jeg tror, publikum godt kan lide for at mærke noget. Følelser er en stor del af det, og jeg er ikke bange for at vise følelser.

- Hvor du så, at du indstiller biler i bilfæste? Det er jo mange, der gerne vil række dine figurer som skydegele påskopter...

- Ja, men jeg viser jo følelser.

- Og dem, der ikke kan se det, arrerer du dig?

- Nej, nej. Overhovedet ikke. Tvertimod. Det er helt okay.

- Men vi kommer vel ikke uden om, at du spiller meget på de maskuline karaktertræk?

- Det tanker jeg ikke så meget over. De træk ligger så dybt i mig. Jeg vil straxne sige, at jeg spiller på mine kendelige sider for at holde de maskuline nede. Derfor er det så interessant for mig at have de her bræk-scener, som aldrig er skrevet ind i manuskriptet. Altså scener, hvor ansa viser følelser. I nogle små momenter, for eksempel i øjne.

- Især i "Pusher" ofdelte de nogle meget følsomme sider af din figur, Frank. Men dine personers følelser er oftest gennem godt svag beg en fandens mæse påstillet og stå på tavnen. Hvorfor?

- Det er jo ikke noget, som jeg selv har valgt. Hvis

man ønsker at beskrive de her mennesker, som render rundt i en voldsværden, så harer alt det onde med. Det er derfor, at det også gør mest ondt at spille de roller, jeg oplever på min egen krop. Hvor ondt det gør, når man handler på den forkerte måde. Jeg kan mærke det. Det her gør fandene galt mænd!

- Ser du dig selv som repræsentant for den pistol-glede generation i dansk film?

- Jeg vil sage, at den pistol-glede generation har en hel lille verden for sig selv, som jeg dølager i. Hvorfor jeg leger med, ved jeg egentlig ikke. Jeg ved ikke, hvad mit mål er. Det må siden vise. Men personligen ejer jeg ikke et pistol, og jeg kan på intet tidspunkt overhovedet gå ind for at bruge våben.

- "I Kino spiser de hunde" er endnu en film, hvor du spiller den oftmåske ro, som ofte også næmner dybe følelser. Jeg går ud fra, at du har nok af roller at værge imellem, men det er der, som du valgte...

- Hmmer...

- Er det de figurer, der ligger dit hjerte nærmest?

- Jeg ved det sgu ikke. Det gør jeg faktisk ikke.

Pusher

Allerede i 1996 gav instruktøren bag "Pusher" - Nicolas Winding Refn - denne forklaring på valget af skuespiller til filmens hovedrolle: "Da det kom til stykket, var det jo ikke særligt svært at beslutte. Jeg mædte Bodnia, og så tankte jeg bare ok, det er ham!" For os andre, der så filmen, var valget ligeså indlysende. Kim Bodnia var super-pusheren. Frank med en troværdighed, der gav filmen et næsten dokumentarisk præg. Men var Bodnia overrasket over "Pusher"-s genremægkraft og den status, som han dermed opnåede som skuespiller?

- Nej, egentlig ikke. Det er sjældent, at der er noget, som kommer bag på mig. Da vi lavede "Pusher", var vi helt inde i den film. Den var utroligt levende for os. Så da den kom ud, føles det bare

**99 Når de så siger værsgo, bryder jeg alle regler
og spiller scenen fuldstændig efter mit eget hoved.
Og i det øjeblik glemmer jeg simplethen alt.
Knalder den af og færdig.**



som et helt naturligt forløb. Du ved, når man laver noget, der er så levende, så cærlærer man ikke så meget på resultatet. Man ser det, følger det og cærlør. Nå ja, fint nok! Fint, at den har den status. Det er helt okay for mig.

- Du var faktisk midt i en af dine mange og lange pauser, da du blev hentet til "Pusher"?

- Ja, jeg gik hjemme på Falster og lagde stengulv. Jeg var i gang med at bygge mit hus og havde fået en masse idéer til, hvordan jeg ville arbejde fremover. Det var udelukkende arbejdsmetoden på "Pusher", som jeg sagde ja til. Jeg collede den betingelse, at filmen skulle optages kronologisk.

- Hvor opnår du ved at indspille en film kronologisk?

- Det samme som man opnår ved at udfore et hvilket som helst andet stykke arbejde i den rigtige rækkefølge. For eksempel når du bygger et hus; i film handler det om fælterne skal bygges ordentlig op, for at de kan virke så ægte som overhovedet muligt. Da vi indspillede "Nattevagnen", sprang vi ristet i manusskriptet, og jeg syntes, at det var dødsdært. Så jeg sagde til Nicolas, at "Pusher" skulle indspilles kronologisk, hvis jeg skulle være med. Metoden betyder, at man kan tage nogle energier med sig fra den ene dag og videre til den næste. Man kan tage dem med i sin sang om natten. Man kan dramme lidt om filmen. Næste morgen er man måske dæzzet, men man har stadig fælterne i sig og kan bygge videre på dem.

Sommernes '99

Siden 1996 og "Pusher" har der været stille omtning om Kim Bodnia. Men i år blev stilleheden brutt. Ganske eftertrykkeligt. "Bleeder" - Et dansk premiere den 6. august med Bodnia i hovedrollen som den indstrebende Leo, der lidet af et aggressivt selvhd. Kritikken var forrygende. "Kim Bodnia spiller, som gjaldt det livet", skrev en blandt mange begejstrede anmeldere. Men Bodnia selv var stolt fraværende

forbindelse med filmens lancering, og allerede den 25. juli havde Ekstra Bladet ryddet forsiden og proklameret: "Kim Bodnia brudt sammen" med skriftstørrelse XL. "Dansk films macho-helt er gået psykisk ned på rollen som et usympatisk voldeligt svin, der banker livet af sin gravide kone".", fortalte avisen.

Der gik godt halvtanden måned, inden Kim Bodnia tog blader fra munnen. Men da han gjorde det, kunne ingen være i tvivl om, at han var vred. Bodnia har aldrig lagt sigul på de medure, der er en konsekvens af, at han dykkes så dybt ned i sine roller. Men Ekstra Bladet streg den historie fuldstændig ud af forportion, og hvor varre var "Bleeder"s PR-chef og instruktør medvirkede i artiklen, men advarede ikke Bodnia om, at den var på vej. Tverimod kunne han ikke undgå at få den misstanke, at artiklen var et smagstest indstign i den overgærdede PR-kampagne, der blev kørt frem for "Bleeder". PR-chef Jon Stephensen har da også indbrømmet, at fokuseringen på Kim Bodnias krise næppe har gjort interessen for "Bleeder" mindre. "Det er klart, at den historie ikke skader filmen. Det gør den snarere mere interessant", udstalte han, da tumultet var på sit højeste.

Men hvorfor kom det så vidt? En kilde i filmbranchen, som TJECK har talt med og som ønsker at være anonym, fortæller, at instruktør Nicolas Winding Refn har en fantastisk evne til at få sine skuespillerne til at leve sig ind i deres roller. Men kilden pegger på, at Refn forsømmer at få dem ud af rollerne igen, når optagelserne er slut. Bodnia skulle således ikke være den eneste af de medvirkende, der havde det psykisk hårdt oven på "Bleeder".

Godt en måned efter "Bleeder" til Lasse Spang Olsens håndskæbde action-komedie "I Kina spiser de hunde" premiere. Her er Kim Bodnia frygtindgående basant som Harald - en rasende tyr, hvis enkle livsfilosofi er, at man laver sine egne regler.

Lasse Spang Olsen udtalte oven før premieren om Kim Bodnia: "Han er nok et af de mest professionel-

le mennesker, jeg har mødt, og jeg har ellers med i et del på de 320 forskellige filmoptagelser, jeg har været involveret i." Siden er instruktøren og sjælmen blevet gode venner privat, men begyndelsen var ikke helt nem. Den tidlige stuntman Lasse Spang indrammer gerne, at han i starten var lidt bange for Bodnia, fordi han virkede så Harald-agtig.

- Hvordan er det at medvirke i en så dybt amorstisk film som "I Kina spiser de hunde"?

Bodnia griner...

- Det er jeg sgu lidt ligeglad med! Nej, selvfølgelig er jeg ikke det. Men jeg ser ikke filmen på den måde...

- Jeg her læst, at du først opdagede, at det var en komedie, da du så forfilmen. Hvordan kunne det gå så godt?

Bodnia slår op i et stort grin...

- Ja, hvordan kan man læse så fra? Nej, det er mere rigtigt at sige, at jeg blev mindet om, at det er en komedie, da jeg så forfilmen. Da jeg første gang hørte manuskrippet, var jeg usikker på, om jeg hørde lyst til at kommentere verden på den måde. Men jeg var også stærkt i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet kunne leve en komedie. Derfor forklarer jeg Lasse Spang Olsen, at jeg blev nødt til at spille rollen med den smerte, som jeg havde i øjnene. Mine øjne var på det tidspunkt fyldt med smerte, og den kunne jeg ikke måske få fjernet på tre uger. Jeg kom direkte fra "Bleeder". Det er noget, som jeg normalt aldrig gør:

- Ja, det er lidt overraskende, at du er ude med to nye film lig efter hinanden...

- Ja, men det har vært sig at være mit held. Det har reddet mig at have "I Kina spiser de hunde". Ellers tror jeg, jeg var stoppet med at lave film. Så i år er jeg jo lykkelig for den beslutning. Pointen er, at jeg tog min smerte fra "Bleeder" med mig over i Kina-filmen, og den er sgu meget passende, for i starten har jeg jo ingen. Men da min broså kommer til mig, så kan jeg begynde at løsne op for al den ►

smerte, som jeg har glet med, og det var en stor gave for mig personligt at gennemspille den udvikling.

- Her der så smerteplad for dig et indspille "Bleeder"?
- Ja, det var... Det var det!
- Har der smerten været?
- Nej, det synes jeg ikke.
- Men det er jo en frængende film...
- Ja, men for mig har det været alt for hårdt.
- Er du uvenner med Nicolas Winding Refn?

- Det spørgsmål ønsker jeg ikke at svare på. For hvis jeg gør det, begynder jeg at diskutere med Nicolas gennem pressen - og det ønsker jeg ikke! Det jeg har at sige til ham, skal jeg naturligvis sige til ham personligt.

Løgn og sladdere

Kim Bodnia er venlig, da han afslører at svare på spørgsmålet om det eventuelle overenskab mellem ham og Nicolas Winding Refn. Men vbenheden er bestemte. Det spørgsmål skal der ikke børes yderligere. I Allgevile til TJECKs der indtryk, at vi her er tatt på én af grundene til, at Bodnia stiller op til interview. For trods megen imødekommenhed er det tydeligt, at mødet med pressen ikke falder ham naturlig. Han tager interviewet alvorligt,印着 twil om den sag ikke en gang er der grund til at betvivle oprigtigheden i hans svar. De er straffe, og de er arlige. Alligevel tager der sig et billede af mand, der fejrer, at nu kan det være nok. Nu er der skrevet så meget blubulle om ham, fortalt så mange løgne, sat så mange rygter i omkring, at nu er han - selvom det egentlig ligger ham hjem - den ondelynegne nordt, til at træde ind på scenen og få nogle ting sat på plads...

- Hvad ger dig ind i sujet?
- Det er der nu gange rygter, der går. Det kommer på, hvilken dag det er, og hvad humor jeg er i. Men jeg må noksige, at det der har ramt mig hårdst - ikke på deres side - det er løgn og sladder.
- Ja, for der går utroligt mange rygter om dig...
- Fandme gør der så?
- Og det har der efterhånden gjort i mange år...
- Det er ikke bare mange år. Det har der altid gjort. Helt tilbage til min skoletid har der givet rygter om mig. Det er meget mærkeligt.
- Men hvorfor giver neopu du delsting af så mange rygter?

Bodnia griner oppivenlig.

- Jeg ved det ikke. Det er et godt spørgsmål, som jeg ikke stiller mig selv. Det var det samme, den gang jeg dyredede sport. Der gik masser af rygter om mig. Jeg ved ikke, hvordan det har for noget. Jeg ved ikke, hvad der er, der sker.

- Men er det ikke irriterende?

- Så lange jeg bor der; hvor jeg bor; så er det okay. Men når jeg indlæmmer ligesom kommer op til overfladen og ser et eller andet i aviserne eller hører et eller andet, så bliver jeg altid kild af det. Sporet hvis det er indenfor branchen. Der er også, som man ikke forstår. Ting, som folk gør og snakker om.

- Kan det ikke hænge sammen med, at du er en spændende person og somledig et meget jævnt menneske?

- Og så mener du. Folk bare har lov til at dige løs! Nej, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at der er nogen, der har lyst til det. Jeg kender ikke processen. Den forbliver en glide for mig. Men det kan være, at jeg en dag kommer til at spille en løgn og en sladder. Det kunne være interessant. Så finder jeg jo ud af, hvad der er, der foregår inde i hovedet, på sådan en. Miske.

Dybte inde i rollerne

Kim Bodnia er på én gang afslappet og intens, som han sidder overfor TJECKs udsendte. Det læst hængende, mens alligevel macho-agtige kropsprogr minder mest af alt om en knægt i karmelmeddelen. Han har forandret sig en del siden "Bleeder" og "I

Kina spiser de hunde". Skægget og hæret har fået lov til at gro, ikke så lidt endda. Han er overraskende lille, når man tager den muskulære kropslige udstrækning, han præsterer i sine filmler, i betragtning. Middel højde. Megler overkrop. Massiv udstrækning. Det er Kim Bodnia, som han lejser sig langt ind over bordet og ser den udsendte dybe i øjnene.

- Er du virkelig så langt inde i dine roller, at det lige frem gar andet, når du spiller dem?

- Ja, ja. Det er da klart. Det siger sig selv.

- I et større interview, som du gav umiddelbart efter "Pusher", siger du, at spille skuespil for dig er som at være besat...

- Ja, det er rigtigt.

- Men løber du så ikke en risiko for at miste dig selv midt i det hele? Tøm din egen personlighed...

- Jo, det gør jeg. Endog en meget stor risiko. Men det allermerest ubehagelige er, at jeg får nogle følelser ind i mig, som jeg ikke umiddelbart havde. Det er grime.

- Hvorfor gør du det så? Head er det, du ønsker et nids?

- Jeg troj, det handler om, at jeg har en fight med verden. Jeg har nogle ting, som jeg gerne vil have sagt. Head det er ved jeg endnu ikke. Men jeg er også kun 34 år, så der er god tid. Tid til at finde ud af, hvorfor jeg skildrer de her personer, hvorfor jeg dykker så dybt ned i dem. Der må jo for fanden være en pointe et eller andet sted, og jeg finder den nok en dag.

- Er det fordi, du dykker så dybt ned i rollene, at du har behov for at holde lange pauser?

- Ja, det er rigtigt.

- For din karriere er præget af, at du skifttevir er i rompepjset og skuffes helt borte...

- Ja, det er den.

- Men hvor er du, når du er ud af rompepjset?

- Så lever jeg sig livet. Minne pausen fra skuespillet er simpelthen livsindsprætningen. Det er jo svært at kommentere livet, hvis man kun lever i en filmverden. Eller kun lever i en teaterverden. Så har man ikke rigtigt noget at sige til sidst. Så bliver det bare et stort nærvær, og det interesserer mig ikke. Pauseren er for mig som os at blive kaldt ud i marken. Ud at opleve livet og mig selv. Opleve hvordan jeg selv reagerer i forhold til nogle normale dagligdag ting. Opleve hvordan jeg reagerer i forhold til min familie, i forhold til mit barn.

- Du arbejder ikke i de perioder?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg har brugt dem til at bygge huset. Jeg passer min jord. Rejser lidt. Passer hverdagen.

Ole Ernst

- Har du nogte forbilleder som skuespiller?

- Jeg havde faktisk en meget sjov oplevelse her forleden dag. Da jeg startede på teatret, syntes jeg, at Ole Ernst var en af de stærkeste teaterskuespillerne, vi havde herhjemme. Hvis der var nogen, der var mand på scenen, så var det han. Jeg kan huske, at jeg lige var startet som teaterskuespiller, da jeg var indre for at se en forestilling på Avenue Teatret. Det var "Frøken Julie", hvor han spillede Jean. Hold koldt, hvor var han fantasiak. Og så madte jeg ham her forleden dag. Det var helt suverent...

Bodnias ansigt lyser op i begejstring, mens han fortæller om des tilfældige møde med Ole Ernst.

- Vi mødes på en trættegang. Jeg stod bare og koggede på hært, og han stod bare og koggede på mig. Vi havde aldrig før snakket sammen, men jeg kan jo huske ham langt tilbage. Og så står han lidt pludseligt foran en. Han står bare og koggede på mig og tænkte: Nå, der er Kim! Så vi fik os en fed snak. Det var en meget stort oplevelse!

- Du siger, at Ole Ernst er mand på en scene...

- Ja, han er bare så meget mand. Han var helt fantastisk meget mand som Jean i "Frøken Julie". Men selvfølgelig handler stykket også om den her mand,

som skal ordne hende, der ejer stedet - netop for at være mand!

- Og det er en kvalitet for dig?

- Jeg synes, at det er en kvalitet for alle mennesker, at der er noget, der hedder mand og kvinde. Det er en meget stor fordel, at vi er forskellige.

- Og du er igennem Ole Ernst meget maskulin i dit spil?

- Det er jeg da i høj grad. Jeg kan jo ikke rigtig løbe fri, så jeg er en mand. Det strøler jo ud af os.

Rimelig åben

Selvom det er højt uheld, at Kim Bodnia er aktuel med to nye filmler med kun en mindes mellemrum, er han ikke luert træt. Fremtidsplaner er der nok af. Han er netop nu i fuld gang med at klippe filmen "Det første tegn", som han både har instrueret og skrevet manuskript til. Den har været undervejs i flere år, men er blevet forsinket af Bodnias medvirken i "Bleeder" og i "I Kina spiser de hunde". Filmen forventes at få premiéren til foråret, så det skal Bodnia også planér om en udgivelse i april. Det bliver igen med Lasse Spang Olsen som instruktør, og sammen med ham har Bodnia også planer om en begyndelse eller en fortsættelse til "I Kina spiser de hunde".

- Hvis vi skærer helt ind til din skueplads, holder den hele så ikke om eine øje?

- Jo, øjnene er det hele, for det er der, kontakter er. Derfor er filmotografen så vigtig. Han er øjet, og jeg laver alle mine filmler med den samme fotograf, Morten Seborg. Han kan jeg ikke undhøre. Hvis kammeret skal have lov til at smukke og vise disse hemmelige sider, så er det afgørende, at kommunikationen mellem spilleren og fotografen fungerer.

- Vær du din hemmelige øje?

- Ja, hele siden. Jeg blomer mig hele tiden. At se mig på film er som at kigge gennem et naglehul dybt ind i mine følelser.

- Du blomer dig...

- Ja, det synes jeg i høj grad, at jeg gør.

- Det er indiske derfor, du har behov for at beskytte dig og dit privatliv uden for offentligheden.

- Det har jeg ikke tanket over; men måske har du ret. At man simpelthen får nok. At man bløtter sig efter over det ganske land - i hver eneste biograf - og så måske det også være det!

- Derfor overværker det mig også, at du så åbent har svoret på at spargundi. Jeg troede egentlig, at du var et meget lukket menneske.

- Nej, jeg har aldrig været lukket. Sådan opfatter jeg ikke mig selv.

- Kun du ikke huske, at Levende Billeder i sin tid havde på forside

- Det er ikke vist, at du var altid lagt skål på, hvordan jeg har det, og hvad jeg laver. Jeg har faktisk altid været rimelig åben. ■

Kim Bodnia

Filmografi

NATTEVAGTEN 1994

PUSHER 1996

DEN SIDSTE VIKING 1996

BLEEDER 1999

I KINA SPISER DE HUNDE 1999



99 Det har reddet mig at lave "I Kina spiser de hunde".

Ellers tror jeg sgu. at jeg var stoppet
med at lave film. Så i dag er jeg
lykkelig for den beslutning.