

Sport og skuespil: Det er snart 20 år siden, at skuespilleren Kim Bodnia stoppede en lovende atletikkarriere. Men han bruger stadig sin fortid i sporten foran kameraet.

Kim Bodnia

Kunsten at eksplodere



"Jeg nuor, det er ham," siger fotografen.

En stor mand med langt hår og skæg næller sin sorte van op på Nyhavn. Døren bliver åbnet og et par sandaler klækkes ned på jorden. To fedder finder vej til sandalerne, som rigtigt nok viser sig at tilhøre Kim Bodnia.

"Mås ikke jeg kan holde her," spørger han, inden han al-ligevel besluter sig for at finde en mere passende parkeringsplads væk fra Nyhavns turistmærker.

Lidt senere dukker han op på restaurant Cap Horn for at tale om skuespil, sport og forbindelserne mellem de to normalt så adskilte verdener.

"Jeg synes, at fodbold i dag er blevet et hårdt spil," beklager han, inden vi går ud for at få taget billederne til interviewet.

Målt på udseendet er der ikke meget sportsmand over

Kim Bodnia i dag. Han har taget tyve kilo på, fordi han til efteråret skal spille hovedrollen i Jolly Roger, en børne- og sonoverfilm instrueret af Lasse Spang Olsen.

Men kobbningen mellem sport og teater er ikke sagt. Kim Bodnia er ud af en idrætsinteresseredt familie og var som junior næst på at blive målmand på SBUs udvalgte hold, men brakkede benet. Senere blev han sjællandsk mester i 100 meterløb og længdesprøjt. Og selv om det er slut med at springe op mod syv meter, har han brugt sine erfaringer fra sporten i roller som Jens i Nattevagten, Frank i Pusher og senest Harald i komedien "Kina spiser de hunde". Alle

mindre utilpassede, rastlose og desperate figurer.

"Jeg har aldrig haft de eksplosionsroller, I sporten var det jo også det samme, jeg lavede. Det handler om eksplosioner. Energikraftfejler, der bare skal af sted. Det svarter til at legge sig i klodserne og eksplodere, og først begynder ser du, hvad der er sket."

"Der en parallel til din fortid som sprinter?"

"Det må man sige, men det kan godt være, at det er ved at damppe lidt af. Jeg har jo også lavet andre former for skuespil, hvor det ikke var sådan."

"I et 100 meterløb har du kus nogle få sekunder til at bevise, at du kan noget. Hvor

du kunne bruge kvarset til koncentration i din karriere?"

"Ja, meget. Jeg har lært af dyrekretet - hvordan dyr bevarer sig og er totalt koncentreret om at overleve - og af sporten. Til optagelsesopgaven på Statens Teaterskole skrev jeg i ansøgningskortet, at jeg tidligere havde dyret sport, og de mente, 'Hvorfor fanden skriver han det?' De spurte, om jeg ikke var bange for at overføre sportens verden til teaterverdenen. 'Nej da. Jeg synes kun, at det er fedt,' sagde jeg og prøvede at forklare, hvilke momenter fra sporten man kan bruge: Koncentrationen, lysten til at gå ind i ting og dyre sig selv og præstre det, man skal."

Nietop evenen til at trække på egne erfaringer og følelser og fokusere 100 procent på en rolle er karakteristisk for skuespilleren Kim Bodnia. Normalt laver han kun ét større job om året, og så har han et helt hold omkring sig til at



Skuespiller og instruktør

Kim Bodnia er 35 år og blev uddannet fra Statens Teaterskole i 1991.

På teatret har han bl.a. spillet Patrick Bateman i Dr. Dantes opsetning af Ellis' bestseller American Psycho. Filmkarrieren omfatter bl.a. rollen som Jens i Ole Bornedals Nattevagten, Frank i Pusher og Leo i Bleeder, begge instrueret af Nicolas Winding Refn, og rollen som Harald i Lasse Spang Olsens actionskomedie "Kina spiser de hunde".

Dessuden debuterer Kim Bodnia snart som filminstruktør med en lille film på 37 minutter, der har Dejan Cukic i hovedrollen, og som foregår i en københavnsk lejlighed.

"Jeg føler, at jeg har lavet et malerjob som instruktør. Jeg har ikke skrevet mit manuskript som en historie, filmen er lavet ud fra nogle visuelle tanker. Men jeg har tanket over, at den handler om sekundet før man skal sige ja til noget," siger Kim Bodnia.

*Ovenfor til: Kim Bodnia og Peter Gantzler fra "Kina spiser de hunde".
(Foto: Anders Askegaard, Scandbox).*

Til: Kim Bodnia i "Bleeder".

Under: Kim Bodnia som Patrick Bateman i teateropførelsen af "American Psycho" (Foto: Finn Frandsen, Polfoto).

hjælpe sig med alt det praktiske. Samtidig arbejder han med rollerne med en sjælden konsekvens. Feks. undlod han at have kontakt med skuespilleren Dejan Cukic inden optagelsen til filmen 'I Kina spiser de hunde', fordi de skulle spille to brødre, der ikke havde set hinanden længe.

Det er en holdning til skuespillet, der sammen med hans fysiske forvandlingsnærme har fået flere til at sammenligne Kim Bodnia med en skuespiller som Robert De Niro. Men Kim Bodnia bryder sig ikke om at blive sat i bås.

"Jeg lagger mig ikke fast på en bestemt metode. Jeg synes, at man skal se, hvad den enkelte person har at byde på. I filmen med Dejan var det bare logisk, at det skulle være sådan. Dejan og jeg har kendt hinanden i mange år, og pludselig skal vi spille brødre, som ikke har set hinanden meget længe. Derfor var det naturligt at sige, at vi først skal hinanden til optagelserne."

Men uanset hvad man kalder Kim Bodnias skuespilkunst, er det et faktum, at han ofte fører sin krop efter de personer, han spiller. Da han spillede Patrick Bateman i American Psycho gennemgik han en benhård slankekur på to måneder, mens den lige nu står på langt hår og velvoksen mave inden optagelsen til Lasse Spang Øiens sonoverfilm.

Er det ikke en meget stor investering?

"Hvis man ikke har lyst til det, skal man ikke gøre det. Men det er ligesom et maskulinitet. Jeg har aldrig synes det var sjovt at tage en maskke på."

Mange synes ikke, at det er sjovt at være snæfet.

"Jeg er, som jeg er. Men jeg har da nogle dage, hvor jeg synes: 'Hold kæft, hvor ser jeg ud' " siger Kim Bodnia og griner højt!

"Klat nok. Men jeg tror, jeg gør det, fordi jeg får så meget fornøjelse ved det. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke behøver øve mig så meget, når jeg gør det på den måde."

Kroppen tager millen på sig?

"Ja, hvis jeg kigger på mig selv i spejlet, er det ligesom at

have en maske på, og det fortæller mig noget. Jeg mener, hvis man kan gå og være ved skægget hver dag og se folks reaktioner, så har jeg fået så meget forståelse. Jeg har brug for, at jeg kan gå på gaden og mærke, at min rolle er ved at være der. At børnene lægger mærke til mig. At rolles fylder noget."

Det at have en rolle er også en fysisk fordybelse?

"Ja, helt bestemte. Hvis jeg tager tyve kilo på, så behøver jeg ikke at tænke på, at jeg skal spille kæmpestør, for jeg er bare kæmpestør. Desuden skal jeg gå med bare mave i sonoverfilmen. Og man kan altså ikke gå i bar overkoep med en pude på munen."

Lysten til at arbejde med sig selv og fokuserse på sine roller er ikke ny for Kim Bodnia. Den går faktisk helt tilbage til mælmandstiden på Espergerges juniorhold.

"Der havde jeg en ting med, at jeg nogen gange kunne mærke, at der ville blive mål, hvis modstanderen spillede på en bestemt måde. Jeg begyndte derfor at arbejde med det, selv om jeg synes, at det var ret underligt. Jeg arbejdede på at bryde det billede, jeg så. Spændte ben for mig selv, som jeg kalder det i dag, for jeg har ført det med ind i teaterverdenen. Jeg tænede i at bryde min egen tankgang og feks. stille mig lidt anderledes i mikset, når jeg kunne se, at modstanderne var ladet med den energi, der skal til for at score, og vi mangede

kraft til at standse dem."

Hvordan kunne du overvære det til teaterverdenen?

"Jeg fandt ud af, at der er det samme, som når du improviserer. I improviserøren bliver man feks. god til være til stede, men til sidst kan også det blive kedeligt, og der kan man overfore det at spande hen for sig selv."

"Feks. har jeg arbejdet med at prøve at fjerne tidsbegrebet - ja, det er vildt indviklet - men de fleste kender det, at man oplever sekunderne som meget lange, når man leger. Når jeg legede med biler som barn, kunne jeg rette fokus ned til mine hænder og flytte



min bevidsthed om tid og rum og flytte mig ind i bilen. I det øjeblik har man leget med nogle forsydninger, og det er skont. Du suger til dig selv, at du ikke ved, hvad du gjorde. Men et eller andet sted ved du feks., at du er tilfreds med den replik, som du lige kørte ud."

Hvor kan man godt sammenligne sport og kunst?

"Ja, begge krever den fulde helligelse af rummet eller banens rum. Hvis man går på banen uden at have rummet med sig, tror jeg ikke, det går."

Ets bekvæmme er ikke omgivelser?

"Ja, og af tiden. Når jeg i dag tænker på matematikken, f.eks. jeg lagde mig ned i kroksæerne, under løbet og i tiden efter løbet, så føles det meget lange. Men i virkeligheden varerede det hele fem minutter, fra jeg kom på ba-

nen, til jeg var færdig."

Og på som atletikudøver dyrkede Kim Bodnia den fordybelse, som han er kendt for at benytte sig af i dag. Da han fik en polsk trener, stod den ikke bare på colibat og forbud mod solbadning og alkohol. På selve løbsdagene mødte han før alle andre, der blev brolet på træningsbanen, og forberedelserne i omklædningsrummet var et helt ritual med total koncentration og kolde styrhede.

Der var ekstrastr disciplinær?

Fuldstændigt.

Hvordan nogensinde du? For de østlige jo intet har jeg ikke altid hørt om de lange fra både fordybelsesritual dit, næfent. Du der de kunde afprænginger?

"Nej, nej. Jeg har til tank på hvorfor, men jeg kan ikke

huske det. Jeg har fortænget det."

Følger du stadig med i sport?

"Nej, men det gjorde jeg heller ikke, da jeg dyrkede sport. Jeg har heller aldrig fulgt seriøst med i teaterverdenen."

Så for dig var sportet et meget personligt projekt?

"Ja, jeg har altid kun haft lyst til at få en personlig oplevelse med det, jeg laver. Men måske behøver jeg ikke skulderklap i dag, fordi jeg vandt de der guldmedaljer."

De fleste vil ellevægne have et skulderklap?

"Ja, selvfølgelig er det rart at præstere noget fantastisk. Men inden for atletikkens verden lært jeg, at hvis din personlige udvikling og disse resultater er i orden, så har du kan grund til at være glad. Så er det ligegyldigt, hvad naboen har af udvikling, og hvad andre synes om dig. Så længe du er glad for din udvikling, kan disse resultater kun blive bedre og bedre. Det samme gælder i film og teater. Hvis din præstation hænger sammen med det, du laver i dit eget liv, hvorfor skal man så sammenligne sig selv med sidemandens præstationer? Det

har jo intet med dig at gøre."

"I virkeligheden fandt jeg ud af, at det jeg havde hørt i sportsverdenen

var mere gavnligt i skepsisverdenen, end jeg troede, fordi jeg kunne sige, at det handler om en personlig udvikling. Og hvis jeg skal gøre mig selv god, skal jeg også gøre den anden god. Det er et samarbejde lige som på fodboldbanen.

Da jeg kom ind i teaterverdenen, blev jeg smidt over, at alle talte om, hvem der var bedst," siger Kim Bodnia, der kælder skuespillerne og ammilderes trang til at seje præstationerne fra direkte påtag.

Han giver heller ikke meget for de priser, som man giver hinanden i filmverdenen. Det er kun lavet for at få flere i biografen. Og han savner ind-

imellem den spontane glæde, han fandt i sportsverden.

"I en fodboldkamp bliver der måske kun scoret et enkelt mal. Men kampen er vundet, og man har en berusende følelse af sejt, selv om det kun tog 10-12 sekunder at score, og resten var rovagt. På samme måde, når jeg har set en film. Så er jeg egentlig ligeglæd med, om historien hang sammen. For hvis jeg følt noget i løbet af den halvanden time, filmen varer,

hvis jeg har grædt, grinset eller føler noget på min krop, har det været oplevelsen værd. Så er det jeg siger: Hvorfor skal vi dominé hinanden så hårdt inden for filmen? Hvorfor siger man ikke: 'Jeg følte en kæmpe glæde i den scene.' Et set ikke start noget."

Kim Bodnia ser ikke noget af jer skuespillerne?

"Jeg må hellere passe på, hvad jeg siger, mens jeg har det siden - og det kunne jeg også sige til mine skuespillervenner.

Man kan hurtigt glemme, hvil man laver, fordi man koncentrerer sig om alt det ydre. For det er jo skide sjovt at være med, at komme i fjernsynet, at få fokusere på entertainment og hold da kæft. Men når det tager overhovedet, står jeg af. Så synes jeg, at man har solgt sin sjæl."

Sådan kunne en målhættet eliteidrætsudøver tale, og Kim Bodnia hverdag er sånned også begyndt at ligne en idrætsudøver. Noget af fedtet skal ordnes til muskulær inden serovergangen, og efter nyttår skal han være optrænet, når efterfølgeren til 'Kina spiser de hunde' skal indepiles.

"Jeg har bygget et hjemmemoviestudie op til bokuning og har fået en fantastisk træner, der er 75 år. Faktisk kunne jeg godt tænke mig at leve en bokusefilm engang. Jeg mødte Erik Clausen, og vi snakrede om at bave en bokusefilm sammen," siger Kim Bodnia, da det går op for ham, at han ikke mente sin gen.

"Jeg nåede jo ikke ikke at sige alt det, jeg gerne ville," undskylder han, inden han skyder sig ud ud døren.

Kunstnerisk eksponent

